

MEI13

# UIT <sup>AMSTERDAMS</sup> **BURO** KRANT

Gratis! De agenda van Amsterdam

## Groene stad

Amsterdam heeft meer  
natuur dan je denkt

**Artis is jarig!**

**Stand-up history van  
Diederik van Vleuten**

**IMPORT**  
Stugge Tukkers

20  
13

**I amsterdam®**



Met de nuchtere Twentenaren is het goed zakendoen

# Amsterdamsse Tukkers: 'Kiek'n wat 't wordt'

**Amsterdam is gebouwd door migranten. Niet alleen buitenlandse, maar ook binnenlandse zoals Brabo's, Friezen, Rotterdammers. In Import ieder nummer een groep provincialen die hun stempel drukken op de stad. Deze keer: Tukkers.**

tekst Willemijn Kruijssen

**O**ké, we leggen het nog één keer uit. Tukkers, die komen dus níet uit de Achterhoek. Tukker is de bijnaam van Twentenaar. En Twente, dat ligt grotendeels in Overijssel, ten noorden van de Gelderse Achterhoek. Trek vanuit Amsterdam een kaarsrechte lijn naar het Oosten van het land en je bent er. Almelo, Hengelo (met langerekte o), Enschede ('Eanske'), Oldenzaal ('de glimlach van Twente') en dorpen als Borne en Haaksbergen ('Hoksebarge'). Bekend van Herman Finkers' grap: 'Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen: in Almelo is altijd wat te doen.' En van FC Twente. Eigenlijk is voetbal het enige onderwerp waarin bij Twentenaren wat gevoeligheid ligt ten opzichte van Amsterdam – helemaal sinds ze in 2010 voor het eerst kampioen werden.

## Verfrissend nuchter

Verder zijn Tukkers verfrissend nuchtere types, die niet zo snel ergens op neer of tegenop kijken. Twentenaren zijn op een niet-arrogante manier tevreden met zichzelf. Waar Rotterdammers maar wat graag afgeven op O2o en Brabo's nog wel eens willen roepen dat ze echt wel heel gaaf zijn, daar vinden Twentenaren het allemaal wel goed zo. Dus hóeven ze niet te roepen hoe stom Amsterdam is en hoe leuk Twente. Nergens voor nodig. Twentenaren weten uit beide plaatsen het beste te halen.

Zoals de studio en expositieruimte Oz. in een van de voormalige ramen voor prostituees op de Oudezijds Achterburgwal. Van de vijf creatieve bedrijfjes (appbouwers, grafisch ontwerpers, websitemakers) die daar samenwerken, komen er vier uit Twente. 'We willen met Oz. een platform zijn voor andere kunstenaars en initiatieven', zegt Jort Braam, grafisch ontwerper van KERN, een van de bij Oz. aangesloten bedrijven. 'Die hoeven niet per se uit het oosten van het land te

komen. Wij vinden Twente en Amsterdam allebei een uithoek van Nederland.'

## Twentse Ambassade

Ook Danny de Vries, geboren Amsterdammer, maar na twintig jaar Enschede toch ook wel Twentenaar, ziet voordelen om in beide regio's actief te zijn. De eigenaar van een communicatiebureau met vestigingen in Enschede en Amsterdam, begon vijf jaar geleden met het opzetten van de Twentse Ambassade in Amsterdam. Dit jaar leek die er eindelijk te komen op de Warmoesstraat. Het was zo goed als rond, inclusief investeerders en uitgewerkte ideeën. Er zou Twentse horeca komen met uiteraard Grolsch van de tap, de Twentse cultuur zou er te zien en te horen zijn, en er was voorzien in een businessclub voor Twentse ondernemers. Totdat bleek dat op een van de panden niet de geschikte bestemming zat en het plan – vooralsnog – in duigen viel.

## Wannabe-Tukkers

Ondertussen kwamen er onafhankelijk van die Twentse Ambassade andere initiatieven op gang onder Twentse Amsterdammers. Zoals de Facebookgroep 'Tukkers in Amsterdam', met meer dan zeshonderd leden die sinds een paar maanden op het sociale netwerk bestaat. De initiatiefnemers regelen borrels voor Tukkers en wannabe-Tukkers, zoals het 'Zo-dik-as-doezend-man-feest'. Op het prikbord wordt in het Twents op elkaar gereageerd.

Goede zaak, die initiatieven, vindt Danny de Vries van de Twentse Ambassade. Een tikje teleurgesteld, maar met goede moed dat er binnen afzienbare tijd alsnog een geschikte locatie komt, organiseert die nu alvast een maandelijkse borrel. Iedere keer met een ander thema en op een andere plek: van café Oost-West op de Zeedijk tot brouwerij de Prael (die heeft een Twents bestuurslid). 'Voor de editie in mei komen er sprekers



Jeffrey Spalburg

**'Wij vinden Twente en Amsterdam allebei een uithoek van Nederland.'**



Studio en expositieruimte Oz.



Jasper Abels

van Kennispark Twente. In Eindhoven zitten de grote jongens op innovatief gebied, maar Twente met al zijn start-ups, is de kraamkamer.

## Tukkers in Amsterdam

**De allerbekendste is natuurlijk Herman Finkers, maar die heeft Twente nooit verlaten. Jakhals Erik Dijkstra, Tukker en FC Twente-aanhanger, woont wel in Amsterdam. Net als sportjournalist en schrijver Tom Egbers, die overigens aanhanger is van die andere Twentse club, Heracles. Meer Tukkers in Amsterdam:**

Alle programma's van cabaretier **Jeffrey Spalburg** (40) hebben Twentse titels: *Brommers kiek'n*, *Spiekerboks* en nu toert hij door het land met *Thuus*. In zijn shows speelt hij met de vooroordelen die de mensen in de Randstad hebben. 'Als ik in het Westen vertel dat ik uit Twente kom, denken mensen meteen dat ik een boer ben. Dan zeg ik: "Ja, mijn vader reed op een trekker, maar wel op een gepimpte."' Op het podium is er weinig typisch Twents aan hem, maar in het dagelijks leven kijkt Spalburg net als meer Twentenaren wat de kat uit de boom. 'Er is een typisch Twentse uitdrukking: KWW. Kiek'n wat 't wordt. Die is wel op mij van toepassing.'

Jeffrey Spalburg 26 mei Bijlmerparktheater spalburg.nl

Mode-fotograaf **Jasper Abels** (25) wordt sinds kort vertegenwoordigd door House of Orange, in de modewereld een belangrijke speler. Hij doet shoots voor bladen als *Elle*. Maar dat is maar de helft van de tijd. De andere helft besteedt hij als creative director van het internationale modeblad *Prestage*. Toen hij nog zijn vriendinnen fotografeerde in de weilanden rond mini-dorp Tubbergen, wist Abels al dat hij naar 'de stad' wilde. In de soms wat hysterische modewereld is zijn

**'Je kunt het meisje wel uit Twente halen, maar Twente niet uit het meisje.'**

Twentse en nuchtere 'doe maar gewoon'-houding een voordeel. 'Ik dacht vroeger dat ik niet zo Twents was – omdat ik zo graag weg wilde, maar toch wel. Het hoeft van mij allemaal niet zo gek. Het gaat mij niet om de glamour en ik merk dat de mensen met wie ik werk dat wel fijn vinden.'

jasperabels.com

Voormalig nachtburgemeester, vroeger Club Zonder Filter-baas en huidig directeur van het nachtfestival Nuit Blanche **Josine Neyman** (31) zou zichzelf nooit een echte Tukker noemen: ze is best emotioneel, er was altijd al een hang naar meer. Die nuchtere Twentse houding ervoer ze vroeger eigenlijk als beklemmend en van kleins af wilde ze al naar Amsterdam. Maar toch. Komt ze hier iemand tegen uit het Oosten, dan is daar toch die herkenning: in een bepaalde vorm van humor bijvoorbeeld. En ja, het is waar: ook zij kijkt 'extreem' de kat uit de boom. "Hé schat", zoals Amsterdammers dat kunnen zeggen, daar moest ik enorm aan wennen.' Nuit Blanche vindt dit jaar plaats in september op verschillende plekken in Amsterdam.

nuitblancheamsterdam.nl

Voor haar opleiding aan de Enschedese kunstacademie AKI liep ontwerper **Lianne Ernst** (46) stage in Amsterdam en ging niet meer weg. 'Dit is voor een ontwerper de plek om te werken en te netwerken.' Maar toch. 'Je kunt het meisje wel uit Twente halen, maar Twente niet uit het meisje', mailt ze me nadat ze over de telefoon lovend sprak over haar geboortestad Enschede. Ernst begon zo'n tien jaar geleden haar merk Mrs. Me in hoogwaardig bedtextiel. Eigenlijk heel logisch want haar voorouders werkten al in de Twentse textielindustrie. Typisch Twents: 'Het opbouwen van een band duurt wat langer, maar als die er eenmaal is, is die intens. Met Tukkers kun je een goede zakelijke relatie opbouwen.'

mrsme.com